

Koninklijke Militaire School: Going abroad with ERASMUS

À l'École spéciale militaire de Saint-Cyr

Laurens STEEMANS en Alexander WOUTERS

Leerling-officier Laurens Steemans en leerling-officier Alexander Wouters van de 157^{ste} promotie Sociale en Militaire Wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School (KMS).

Depuis quelques années, l'ERM encourage ses élèves à partir en Erasmus à l'étranger. Nous avons eu l'opportunité de suivre la formation militaire pendant cinq mois à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr. Le but d'un semestre international est d'élargir les horizons des futurs officiers et de leur faire goûter l'ambiance internationale. Cette expérience fut assurément un succès, car nous avons beaucoup appris et nous sommes encore régulièrement en contact avec nos amis internationaux. De plus, ce fut très intéressant pour nous de remarquer les maintes similarités, mais aussi les différences, entre l'ERM et Saint-Cyr. C'est pourquoi nous sommes très heureux de pouvoir partager notre expérience avec vous !

Gedurende het eerste semester van het academiejaar 2019-2020 kregen wij, twee nieuwsgierige leerlingen van de KMS, de kans om één semester door te brengen in de militaire school van Frankrijk: l'École spéciale militaire de Saint-Cyr. De bedoeling van dit internationale semester is om ons te leren samenwerken in een internationale context en de daarbij horende uitdagingen te leren overwinnen. Het spreekt voor zich dat wij deze kans op avontuur met beide handen grepen!

Dat de KMS haar leerlingen tijdelijk naar het buitenland stuurt is natuurlijk geen toeval. België mag dan een klein land zijn, op vlak van Europese samenwerking doet ons land het zeer goed! Naast internationale semesters worden er namelijk ook gemeenschappelijke cursussen georganiseerd waar wij als leerling-officieren reeds in contact komen met Italianen, Zweden, Roemenen, etc. In onze ogen blijft een internationaal semester wel het hoogtepunt van wat je tijdens je opleiding aan de KMS kan doen.

Rechtstreeks naar de Alpen

Na een autorit van ongeveer 9 uur kwamen we eind augustus aan in Saint-Cyr. We werden elk geïntegreerd in een van de twee compagnieën van het 2^{de} bataljon. Deze opsplitsing vonden we in het begin wel opvallend, maar was uitstekend voor onze integratie in de Franse pelotons. Na een korte installatieperiode reisden we samen met onze nieuwe collega's richting de Alpen voor een bergstage van twee weken. Reeds in België hadden we de keuze moeten maken tussen deze bergstage en een parachutistenstage. De beslissing was snel genomen omdat we reeds in het eerste jaar aan de KMS ons Para-B-brevet hadden gehaald en de kans op een bergstage in België natuurlijk niet zo groot is. In de Alpen leerden we rotsklimmen, rappellen, gletsjers beklimmen en knopen leggen. Indien we vragen hadden, konden we in eerste plaats terecht bij een Franse leerling-officier die we elk kregen toegewezen. Met deze "binômes" kwamen we al snel heel goed overweg. We waren bovendien niet de enige internationale leerlingen op deze stage. Samen met vier Spanjaarden en drie Amerikanen mochten we ons doorzettingsvermogen tonen aan de Fransen. Na twee weken hard trainen behaalden we alle twee het brevet d'alpiniste militaire.

Terug de schoolbanken op

Vervolgens keerden we terug naar Bretagne om daar de academische lessen te volgen. We volgden de richting *Social and Political Sciences* en alle lessen werden in het Engels gegeven. Ondertussen hadden enkele Italianen, Zuid-Koreanen, Japanners, Canadezen en Litouwers zich bij ons gevoegd. Deze mix van culturen maakte dat we niet enkel op academisch vlak veel bijleerden. Door te praten met deze collega's leerden we namelijk heel veel bij over hun tradities, taal en cultuur.



Een pauzemoment in de Alpen



Het hoogtepunt van deze bergstage: de gletsjer



Een gevoel van overwinning tussen de mistige bergtoppen van de Alpen



Beklimming van de gletsjer

© BE Defence

De onderwerpen van de cursussen waren heel divers. Onze vakken bestonden bijvoorbeeld uit *Insurgencies and Counter-insurgencies*, *American way of War*, *The Silk Roads*, *Russian History* en veel meer. De professoren zelf hadden ook elk een verschillende achtergrond. Zo stond de ene week een ex-militair uit de Verenigde Staten voor ons en kregen we de week erop les van een Israëlische rabbijn. Het was dan ook interessant om bepaalde onderwerpen vanuit deze verschillende perspectieven te bekijken. Gezien de afgelegen ligging van de school moesten veel professoren van ver komen. Daarom gaven de meesten hun cursus op een of twee weken. Op de KMS zijn de lessen van een cursus daarentegen verspreid over het hele semester. Dit was voor ons dan ook even aanpassen, maar ging na verloop van tijd redelijk vlot.



© BE Defence

Op de foto met onze Amerikaanse, Spaanse, Canadese en Japanse collega's

Andere soort lessen

Een ander groot verschil met de KMS is de manier van lesgeven. Op de KMS zijn de meeste lessen namelijk ex-cathedra: je krijgt de leerstof onderwezen en maakt vervolgens een test en een examen. Op Saint-Cyr verloopt dit anders. Testen en examens worden vervangen door presentaties en korte papers. De presentaties moesten vaak worden voorbereid in groep en tijdens de les. Door de tijdsdruk werden we bijgevolg verplicht ons te beperken tot de essentie, maar dit maakte wel dat we op een intensieve manier de leerstof moesten bestuderen. Enkel zo konden we filteren tussen wat belangrijk en wat minder belangrijk was. Daarnaast werden ook geregeld rollenspellen gespeeld waarbij we een bepaald land of organisatie moesten vertegenwoordigen. Zo moesten wij bijvoorbeeld als EU vertegenwoordigers een strategie bedenken om de conflicten in Myanmar en Irak een halt toe te roepen. Het spreekt voor zich dat dit een zeer complexe opdracht was, maar we werden goed begeleid bij het proces tot deze beslissingname. Voor ons was dit dan ook een grote meerwaarde omdat ons werd aangeleerd hoe zulke beslissingen in de praktijk worden genomen.

Nieuwe sporten

Sport is ook in Saint-Cyr zeer belangrijk. Elke dag werden hiervoor dan ook twee uren voorzien. De lessen bestonden voornamelijk uit zwemmen, hindernissenpiste en oriëntatiecross. Maar Saint-Cyr had ook een manege en zo hebben we alle twee een kleine cursus paardrijden gekregen. Zonder in te gaan op de details hebben we veel moeten lachen tijdens deze lessen want de meeste leerlingen, inclusief onszelf, hadden bijzonder weinig ervaring met deze viervoeters....

Het was een avontuurlijk semester waarbij we alle twee heel veel hebben bijgeleerd. Op academisch vlak werden we uitgedaagd om op een vernieuwende manier te leren. Maar ook op sociaal vlak was het voor ons zeer interessant om te kunnen samenwerken met leerling-officieren uit vier verschillende continenten. Het was zeker niet altijd even gemakkelijk, maar we hebben er geen moment spijt van gehad en zijn de KMS dan ook heel dankbaar voor de kans die ze ons heeft gegeven. We kunnen een internationaal semester enkel aanraden aan onze jongere collega's en hopen dat de KMS zich blijft inzetten om zoveel mogelijk van haar leerlingen naar het buitenland te sturen.

Trefwoorden: Militair Erasmus

Mots clés : Erasmus Militaire